

Βουδαπέστη Βιέννη Μπρατισλάβα

4 ημέρες

με απευθείας πτήσεις της

TUI fly

από 135€*



Δώρο!
το αεροπορικό
εισιτήριο!



Αναχωρήσεις 21/12

Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βουδαπέστη (995 χλμ)

Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή φτάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.

2η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση) - Βιέννη (243 χλμ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας αρχίζει με την Πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γίνονταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλα. Το μεσημέρι αναχώρηση για την Βιέννη, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

3η ημέρα: Βιέννη (πανοραμική ξενάγηση πόλης) -

Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσιμων

Μπρατισλάβα (περιήγηση) (80 χλμ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε μία πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και θα καταλήξουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης και συνδέεται με τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Οι βίλες νότια του ποταμού

Δούναβη, τα γιγαντιαία παλάτια και κάστρα από την εποχή του κομμουνισμού, τα σημαντικότερα μουσεία, αλλά και η πληθώρα των μπαρ που πλημμυρίζουν από νεολαία, κάνουν την πόλη να ξεχωρίζει. Το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο δεν είναι άλλο από το Κάστρο, στο οποίο στέφθηκαν Ούγγροι βασιλείς και φυλάσσονται αρκετά κοσμήματα του στέμματος. Η θέα που προσφέρει από ψηλά είναι φανταστική. Σε απόσταση αναπνοής απλώνεται η κεντρική αρτηρία της Μπρατισλάβα, ο Βεντούρσκα. Ένας πολυσύχναστος δρόμος γεμάτος καφέ, εστιατόρια και μπαρόκ παλάτια. Επόμενη στάση μας το υπέροχο συντριβάνι στην κεντρική πλατεία της παλαιάς πόλης. Στην συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος.

4η ημέρα: Μπρατισλάβα - μετάβαση στο αεροδρόμιο (πτήση επιστροφής)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για τα τελευταία ψώνια στην πόλη. Κατόπιν μετάβαση στο αεροδρόμιο, απ' όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής για την Θεσσαλονίκη.